

2023
april



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente
te Den Dolder**

**51^{ste} jaargang nr. 8
april 2023**

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie:

P. Vossestein Burgemeester Fabiuspark 94 3721 CR Bilthoven
Tel: 030-6914704

B. Spies Wilhelmina van Essenlaan 24 3734 BZ Den Dolder
Tel: 030-2291184

Inleveren **kopij** voor het **mei** nummer:

Uiterlijk vrijdag 21 april

Op: MCKOnderweg@live.nl

het liefst per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres
van de redactie:
(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen)

of op papier bezorgen bij

Bert Spies

WAAROM HUIL JE?

Het is een eenvoudige vraag die het hart raakt.

Aan het begin van het Paasevangelie volgens Johannes zijn het twee engelen in witte kleren die het hart van Maria uit Magdala raken met deze vraag: waarom huil je?

In onze tijd, waarin zoveel mensen zich niet gehoord, gezien en gekend weten, treft het me hoe het vrolijke bericht van Pasen, niet verteld kan worden zonder dat eerst deze vraag gesteld is.

Maria mag haar verhaal vertellen. Wat er in haar omgaat aan verdriet en schrik mag er zijn. Zij wordt in haar verlies gezien, in haar angst en zorg gekend. Zij mag er zijn. Alles mag er zijn.

Dat het leven, ook ons leven, niet altijd mooi is. Dat wij lijden onder onrecht en pijn en dat de nood van de wereld zo groot is.

Dat de oorlog ons zorgen geeft en we niet weten hoe we aan de vrede kunnen bijdragen. Dat wij rouw dragen of bang zijn elkaar te gaan verliezen door ziekte en dood. Dat alles kan gezegd worden en er is een van Godswege luisterend engelen - oor voor.

De theologe Dorothee Sölle gunt in een gedicht bij Johannes 20:13 ook mensen van onze tijd zo'n engel als zij schrijft:

“God alstublieft stuur een engel
om te vragen waarom weent gij,
stuur iemand van ons om te vragen waarom
zodat wij allen niet alleen blijven
bij de graven
waar onze verwachtingen begraven liggen
en leer ons klagen
en leer ons huilen
en toon ons de engelen
die al bij het graf op ons wachten.”
(uit: Zeg mij de naam van je hoop ;Ten Have 1991)

De engel is bij haar 'iemand van ons' geworden. Want pas als wij het hart van een mens raken met onze vraag kan het opengaan voor het geheim van Pasen en Opstandingsgeloof ontvangen.

ds. Renske Zandstra



KERKDIENSTEN APRIL 2023

Zondag 2 april: voorganger ds. H. P. Roest (Amersfoort)
10:00 uur. organist: Chris de Jong
collecten: 1^{ste} Ongedocumenteerden, 2^{de} Kerk
Wereldwinkel en Koffie van Wim en Geertje

Donderdag 6 april: voorganger mevr. ds. R. Zandstra
19:30 uur. organist: Helmut Schrovenwever
Witte Donderdag collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk
Dienst van **Schrift & Tafel**

Vrijdag 7 april: voorganger mevr. ds. R. Zandstra
19:30 uur. organist: Chris de Jong
Goede vrijdag collecten: geen

Zondag 9 april: voorganger mevr. ds. R. Zandstra
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
1^{ste} Paasdag collecten: 1^{ste} Kosovo, 2^{de} Kerk

Maandag 10 april: Oecumenische dienst Centrumkerk Bilthoven
10:30 uur Tweede paasdag

Zondag 16 april: voorganger ds. R. van den Beld (Baarn)
10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway
Koffie wijk C collecte: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 23 april: voorganger mevr. ds. R. Zandstra
10:00 uur. organist: Chris de Jong
collecten: 1^{ste} Dovenpastoraat, 2^{de} Kerk
Dienst van **Schrift & Tafel**

Zondag 30 april: voorganger ds. R. Wahl (Speuld)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 2 april, Palmzondag, zal Henk de Roest onze voorganger zijn. We lezen uit Mattheüs 21: 1 – 11, Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Mantels en takken worden op de weg gelegd en Jezus wordt toegezongen.

De vraag is: waar hopen de mensen, wij, op? Een heel actuele vraag.

Witte Donderdag, 6 april, vieren we de Maaltijd van de Heer, en op deze gedenkwaardige avond zitten we daarbij rond de tafel, die de diakenen – als het haalbaar is - in kruisvorm opstellen.

Op tafel een eenvoudige guirlande van hедера (klimop) als verbeelding van de trouw van God, en daarin 7 witte rozen.

Ook een waterschaal, voor het uitgieten van water, tijdens het lied dat past bij de lezing uit Johannes 13: 1 – 15, over de voetwassing. We lezen er Filippenzen 2: 1 -11 bij. Bij het delen van brood en beker gaan voorganger en diaken rond en kan het brood in de beker met druivensap worden gedoopt.

Voor we de Maaltijd vieren spreken we samen de woorden van lied 400: 'voordat ik kan ontvangen brood en wijn' en leggen alles neer wat Gods vrede tegenwerkt. Na de slotlezing uit Johannes 14: 22 – 31 verlaten we in stilte de kerk.

Goede Vrijdag, 7 april, staat in een ingetogen dienst de lezing van psalm 22 en het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19 centraal, en we wisselen deze lezingen af met het zingen van coupletten van lied 587: 'Licht voor de wereld'. Ook brengen we de kruishulde en leggen rode bloemen onder het kruis, op een bodem van hедера.

Daar staat ook een tak in de knop, die bijna uit is.

Na een voorbedelied en enkele voorbeden verlaten we in stilte de kerk.

Pasen, 9 april, vieren we een feestelijke dienst waarin de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, het licht waarin we het hele jaar zullen samenkomen. Het kleurige wasmotief op de kaars verbeeldt het verlangen van de bewoners van de wereldcontinenten naar vrede. En het grijs/gouden Christusmonogram en de alfa en omega het vertrouwen dat Christus hierin betrokken en zelfs leidend is.

We zijn blij dat in deze dienst Willem Brinkman, neef van onze organist Jan Koert, muzikale medewerking wil verlenen op sopraansaxofoon.

We lezen deze morgen uit Exodus 14: 9 – 14 en Johannes 20: 1- 18, in beide gedeelten gaat het over hoe je in geloof omgaat met angst en dood. Paasmensen gaan hun eigen weg van leed en pijn en hun eigen weg van leven en opstanding. We belijden deze morgen ons geloof

met woorden van een geloofsbelijdenis van de hand van ds. Margriet Gosker. Bij de uitgang worden bosjes narcissen uitgedeeld als vrolijke Paasbloemen.

Zondag 16 april zal ds., René van den Beld onze voorganger zijn, en deze morgen kan gelezen worden uit Johannes 20: 19 – 23 (31) en Genesis 8: 6 – 16.

Zondag 23 april vieren we een dienst van Schrift en Tafel, waarin we lezen uit Johannes 21: 1 – 14, waar we horen hoe de leerlingen – op initiatief van Simon Petrus – besluiten te gaan vissen. Een anticlimax, na alles wat gebeurd is? Of ligt het toch anders? Misschien kunnen we nog wat terugkomen op het vele dat we in het leerhuis over Petrus gezegd en met elkaar gedeeld hebben.

Zondag 30 april is ds. Rainer Wahl onze voorganger, en kan het gaan over Johannes 10: 1 – 10, over herders en rovers en daarmee over verantwoordelijkheid dragen voor een ander.

ds. Renske Zandstra

OECUMENISCHE PAASVIERING IN CENTRUMKERK

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, is er weer een oecumenische dienst in de Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven. De viering begint om 10:30 uur.

Voorgangers zijn ds. René van den Beld die de verkondiging verzorgt en pastor Gerard Weersink, liturg. Beide voorgangers tonen in de samenwerking een bijzondere dynamiek. **Het thema is: opstaan en op stap gaan.** In de schriftlezingen luisteren we naar de Messiaanse belofte. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Jan Meurs, organist, en Gerard Koning, trompettist. De collecte zal bestemd zijn voor kinderen en jongeren van de Voedselbank. De oecumene heeft de toekomst. In verregaande en verder gaande samenwerking van de kerken liggen veel mogelijkheden. In onze omgeving is er een hartelijke samenwerking tussen de Rooms-Katholieke en de Protestantse kerken. Regelmatig, onder andere rond hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren worden er gezamenlijke vieringen gehouden met voorgangers uit de diverse kerken. Dat daarbij de in idioom verschillende kleuren te proeven zijn, maakt het alleen maar boeiender. Hartelijk welkom op de aanstaande oecumenische Paasviering. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum



Op zondag 2 april vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselbank

Op zondag 2 april staat de mand voor de voedselbank weer klaar.

U kan iets van huis meenemen of iets aanschaffen in de Wereldwinkel.



2 april Collecte: 40dagentijd



Hulp voor mensen zonder papieren.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze

mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam. Zij helpen Ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. U kunt tijdens de collecte geven of via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Den Dolder o.v.v. Ongedocumenteerden.

6 april Collecte: Diaconie.

7 april Geen Collecte.

9 april Collecte: Follow Kosovo. zie op de volgende pagina.

16 april Collecte: Diaconie.

23 april Collecte: Interkerkelijk Dovenpastoraat.

In het Interkerkelijk Dovenpastoraat werken vier kerken samen: PKN, CGK, NGK en GKV. Dove en horende leden uit deze kerken

ontmoeten elkaar in de provincie Utrecht.

Het Dovenpastoraat organiseert kerkdiensten in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk en organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring.

30 april Collecte: Diaconie.

Namens de Diaconie:

Gerrie van Rijswijk

OUD-STUDENTE PROJECT KOSOVO OP TELEVISIE

De eerste keer dat ik, Stefan, haar ontmoette was achttien jaar geleden. Florida was een jaar of 12. Het grote gezin woonde in een kleine barak. Het was een aantal jaar na de Kosovo-oorlog.

Ze was opgegroeid in een klein agrarisch dorpje en haar vader verdiende vóór de oorlog zijn geld als gastarbeider (vrachtwagenchauffeur) in Duitsland.

Het ouderlijk huis bestond nu niet meer. Ze behoorde tot de allerarmsten van Kosovo en feitelijk was de situatie hopeloos.

De Nederlandse hulporganisatie waarmee wij ook in het Studentenproject samenwerken heeft toen met hulp van geweldige Nederlanders een appartement kunnen regelen.

Het gezin was nog steeds arm, maar had in ieder geval een huis.

De vader van Florida kreeg werk voor dezelfde stichting.

Er was hoop.

Florida was een van de eersten die deelnam aan het Studentenproject, waarvan wij toentertijd langzamerhand de coördinatie op ons namen.

Je zag de studente veranderen van een wereldvreemde tiener tot een dame met besef van de wereld om haar heen en een politieke mening.

Nu tien jaar later werkt ze voor een stichting die opkomt voor de rechten van etnische minderheden.

Ze krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en was deze maand zelfs op televisie in een interview met de publieke omroep.

Met autoriteit spreekt ze over de zwakkeren in de samenleving.

Benieuwd? Surf naar www.bit.ly/dendolder2023

Hoewel haar ontwikkeling uiteraard aan haar eigen houding is te danken, had ze nooit zover kunnen komen zonder hulp van het Studentenproject. Wij danken jullie in Den Dolder dan ook voor de jarenlange steun aan dit initiatief! – Stefan & Margriet – Stichting Follow Kosovo. Maar er zijn nu nog steeds armen zoals Florida die wij graag verder in de maatschappij willen helpen met het Studentenproject.



BERICHTEN VAN DE ZWO

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.
Dat 't je echt om die ander te doen is.
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op

de dag van vandaag. In de 40dagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Vastenmaaltijd



Op dinsdag 14 maart vond de Vastenmaaltijd weer plaats.

De maaltijd werd met inspirerende woorden geopend door onze dominee Renske Zandstra.

Gezellig gedekte tafels waaraan we met elkaar een sobere maar heerlijke maaltijd mochten delen. We aten bonengoulash, het recept vindt u ook in deze Onderweg. We waren met een dertigtal mensen uit onze gemeente, de OLV Kerk uit Bilthoven en een aantal gasten uit de PKN Gemeente uit Lunteren.





Na afloop van de maaltijd namen onze gasten ons mee met beeld en verhaal naar Roemenië; een van de armste landen van Europa. De Roemenië Commissie van de Gereformeerde kerk in Lunteren steunt door de jaren heen verschillende diaconale projecten in hun zustergemeenten in Roemenië.

Voor de maaltijd werd geen bijdrage gevraagd, maar er is een collecte gehouden om het werk van de Roemenië Commissie van de Gereformeerde kerk in Lunteren te steunen.

Ook was het mogelijk om mooie handgeschilderde eieren uit Roemenië te kopen, en zo ook het werk te ondersteunen. In totaal is het € 439 opgehaald. Wat een mooie opbrengst!

We hopen dat u deze 40dagentijd liefde mag ontvangen en doorgeven.

Een vriendelijke groet namens de ZWO:

Suzan Tack



Recept voor Bonengoulash

Ingrediënten

- 150 gram witte bonen
 - 150 gram rode kidneybonen
 - 3 paprika's (rood, geel, groen)
 - 2 uien
 - 1 bol soloknoflook (of 2 tenen)
 - 2 flinke theelepels gerookte paprikapoeder
 - 1 eetlepel bloem
 - 1 blikje tomatenpuree
 - 1 bouillonblokje (groentebouillon)
 - een paar takjes peterselie
 - olijfolie
 - zout, peper
- Lekker voor erbij: vers stokbrood



Bereiding:

- Was de bonen en laat deze uitlekken in een zeef of vergiet.
- Pel de uien en snij in halve ringen. Was de paprika's snij ze doormidden en verwijder de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees in grove stukken. Schil de knoflook en snij in kleine stukjes.
- Verhit een scheut olie in een braadpan. Fruit de ui, knoflook en paprika een paar minuten aan. Schep dan de bonen erdoor.
- Voeg het paprikapoeder en de bloem toe en roer er goed doorheen.
- Voeg de tomatenpuree toe en roer goed door.
Laat even meebakken.
Voeg 600 ml water en het bouillonblokje toe en breng aan de kook.
- Laat de bonengoulash op een laag pitje, met de deksel op de pan ongeveer een uur zachtjes pruttelen.
- Hou een paar plukjes peterselie apart, en knip de rest van de peterselie fijn boven de pan. Roer goed door. Breng indien nodig op smaak met zout en peper.
- Schep een flinke schep bonengoulash in een bord of kom. Steek er een takje peterselie in. Lekker met een stuk stokbrood.

Eet smakelijk!

*Mmm...
Lekker geregeld!*

Kennisgeving

Maarten Vrolijk en Ria Leerling



Hebben het voornemen om in een dienst in de Groene of Willibrord Kerk te Oegstgeest op vrijdag **28 april 2023** elkaar trouw te beloven en een zegen te vragen over hun verbintenis.

Aanvang van de dienst: 14:30 uur.
De dienst kan worden gevolgd via internet:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1964>

Deze dienst blijft twee maanden toegankelijk.

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK



1ste Collecte opbrengsten: Diaconie februari 2023

5-2-2023	Diaconie	€	47,40
12-2-2023	Diaconie	€	58,10
19-2-2023	Syrie	€	699,80
26-2-2023	Moldavie	€	125,15

2de Collecte opbrengsten: Kerk februari 2023

5-2-2023	Maria Christina kerk	€	33,85
12-2-2023	Maria Christina kerk	€	48,10
26-2-2023	Maria Christina kerk	€	73,10

Digitaal ontvangen voor **kerk**collectes € 20,00

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 2023

Aanwezig: Wim Dekker, Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba), Marianne Koster, Ria Spijs, Trudy Steetskamp (notulist) en Renske Zandstra.

Afwezig: Ron Coljée en Gerrie van Rijswijk.

1. Opening:

Vanwege afwezigheid van Ron Coljée, zit Rein van Dijk vergadering voor. Hij heet ons allen welkom, in het bijzonder ds. Renske Zandstra, die voor de eerste keer de vergadering bijwoont.

Rein leest uit het liedboek: 'Heer maak mij een instrument van Uw vrede', lied 837.

2. Bezinning:

Renske zal de volgende vergadering de bezinning verzorgen. Op verzoek van enkele kerkenraadsleden zal dat een enkele keer aan de hand van lectio divina gaan.

3. Ingekomen- en verzonden stukken.

De scriba licht deze toe.

Onder andere de brief over de feestelijke jubileumviering 100 jaar OLV uit Bilthoven.

4. Verslag van 11 januari 2023 en actielijst:

Het verslag wordt goedgekeurd en getekend.

Rein wijst op de privacyregels in verband met het vermelden van namen bij publicatie van het verslag in Onderweg.

De aanwezige kerkenraadsleden zeggen in die situatie geen probleem te hebben bij het functioneel gebruik van hun namen.

N.a.v.: 5. e.: Renske vraagt naar het voorstel van de diakenen om als probeersel tijdens het avondmaal brood te gebruiken om in het druivensap te dopen in plaats van matses. Zij geeft er de voorkeur aan om de eerste keer dat zij voorgaat op 19 februari a.s. gebruik te maken van matses en later met de diaconie te spreken over andere mogelijkheden. Aldus wordt besloten.

Actielijst: Blijft onveranderd.

5. Rapportages en mededelingen:

a. Predikant:

- Renske is Gert Landman erkentelijk voor de plezierige manier, waarop de overdracht is gebeurd.
 - Ze spreekt haar dank uit voor het mooie verbintenisritueel en de warme woorden die gesproken zijn in haar intrededienst. Daarnaast voor de ontvangst en goede verzorging van haar gasten.
 - Inmiddels heeft zij een aantal kennismakingsbezoeken afgelegd, is welkom geheten binnen het klein pastoraat en heeft een rondleiding gehad door de kerk, bijgebouwen en het Stille Hofje.
- b. Eredienst:
- De Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari jl. met gedichten en liederen en vooraf de gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen, is boven verwachting goed bezocht. Na afloop werden de vredesduifjes uit de kerstboom en bloemen uitgedeeld die gegeven konden worden aan iemand die wat extra aandacht kan gebruiken.
 - De witte stola die door voorgangers gedragen wordt is erg vies. Getracht zal worden deze te reinigen. Mocht dat niet lukken, zal Renske privé een nieuwe aanschaffen.
- c. Pastoraal Beraad:
- 20 maart a.s. zal breed pastoraat plaatsvinden.
 - Op 8, 11 en 16 mei worden groot huisbezoeken bij gemeenteleden thuis gehouden. In Onderweg van april zal hier aandacht aan besteed worden, zodat mensen zich op kunnen geven.
 - Er zijn 2 groot letter liedboeken, waarvan 1 is aangeschaft en 1 is geschonken. Het wordt spijtig gevonden dat er geen muziekbalken/noten in staan.
- d. College van Kerkrentmeesters:
Door afwezigheid van Ron Coljée geen bijzonderheden
- e. College van Diakenen:
- Het verslag van de vergadering van 10 januari jl. is rondgestuurd.
 - Gerrie van Rijswijk kreeg een bedankbrief van een cliënt van Altrecht die bij haar een luisterend oor vond.
 - Besloten wordt op 21 februari a.s. in één rondgang te collecteren voor Kerk in Actie, waarvan de opbrengst naar de slachtoffers in Syrië gaat. Op zondag 12 februari zal dit tijdens de kerkdienst aangekondigd worden.
- f. ZWO:
- De 40dagentijd met als thema Uit liefde voor jou wordt voorbereid.

- Op 14 maart a.s. wordt de jaarlijkse oecumenische vastenmaaltijd gehouden. Betty Diender uit Lunteren komt vertellen over het project in Roemenië dat vanuit de PKN wordt ondersteund.
- Renske wordt uitgenodigd om de vergadering op 21 februari a.s. bij te wonen.
- g. Ontmoeting, dat treft!: Helaas worden de activiteiten die georganiseerd worden vaak te laat voor publicatie aan Onderweg doorgegeven. Dit zal onder de aandacht van de organisatoren gebracht worden.
- h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden.
- i. Oecumenische contacten: De bijeenkomst van het Klein Convent van Kerken is op 15 februari a.s.

Rondvraag:

- Op Witte Donderdag 6 april a.s. wordt het avondmaal rondom de tafel gevierd.
- Besloten wordt om het uitnodigen van de diverse groepen medewerkers binnen de kerk, voor het eens per jaar bijwonen van een kerkenraadsvergadering, weer in ere te herstellen. Zo kan informatie over en weer gedeeld worden.
- Als er een rouwkaart van gemeenteleden is ontvangen, worden zij tijdens de kerkdienst herdacht en wordt een In Memoriam in Onderweg geschreven. De kaart wordt achter in de kerk op een speciaal tafeltje geplaatst.
- Als er geen bericht van de familie is ontvangen, vindt de herdenking in de kerk wel plaats, maar wordt er geen In Memoriam geschreven. In beide gevallen worden de namen genoemd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de overledenen herdacht worden.
- Er wordt voorgesteld de viering van het 70-jarig jubileum van de MC Kerk te combineren met het Open Monumenten-weekend. Hier wordt later op teruggekomen.
- Op 17 februari a.s. wordt in de MC Kerk een benefietconcert gehouden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zware aardbeving op 6 februari jl. in Syrië en Turkije.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 8 maart 2023:

Rein van Dijk, scriba



KERKBALANS 2023

Wij hebben ook dit jaar weer een beroep gedaan op alle gemeenteleden en mensen die betrokken zijn bij onze gemeente. De Actie Kerkbalans 2023 heeft geresulteerd in een toezegging van ongeveer € 40.000. Een mooi bedrag waarmee wij het werk van onze kerk kunnen voortzetten. Helaas niet voldoende om alle kosten voor dit jaar te dekken, mede door de sterk toegenomen kosten voor energie. Wij zullen daarom wat moeten interen op onze reserves. Wij willen alle gevers bedanken voor hun toezegging. Uw bijdrage maakt het mogelijk om het werk van onze kerk in stand te houden. Ook bedanken wij alle mensen die hebben meegewerkt aan de Actie Kerkbalans. Fijn dat wij op u kunnen rekenen.

Namens de Kerkrentmeesters:

Arend Smit

Lieve Gemeente,

Hartelijk dank voor de bloemen, die ik kreeg op 12 maart 2023. Ik stuur geen foto van mijzelf erbij. Want het is geen prettig gezicht.

Al eerder, kreeg ik ook een bos bloemen na een operatie aan mijn keel. Beter laat dan nooit. Alsnog daarvoor ook mijn dank.

Nu ik toch aan het schrijven ben, wens ik iedereen een fijne Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en prettige zomer.

Groeten Henriette Lopulalan.



ONTMOETING, DAT TREFT!

Leerhuis Bijbel en Geloof in april

Datum: dinsdag 11 april 2023 Tijd: 10:30 tot 12:00

In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk

Dolderseweg 123B Den Dolder

Introductie en begeleiding: ds. Renske Zandstra

Thema: Pasen 2023... Uit de gebrokenheid

'Het goede is: hoopvol leven met imperfectie' (Rowan Williams).

Bij deze bijeenkomst van het leerhuis, zo kort na Pasen, willen we met elkaar nog wat verwijlen bij dit grootste feest van de kerk. We doen dat door samen te lezen uit het Paasnummer van het oecumenisch maandblad Open Deur, dat deze keer als thema heeft: 'Uit de gebrokenheid'. Het blad wordt die morgen uitgedeeld.

Pasen: feest van opstanding en opstaan.

Opstaan uit de gebrokenheid: uit wat kapot gegaan is in jezelf, uit kapotte relaties met anderen en met God, uit wat je kapot gemaakt hebt, uit een doods en uitzichtloos leven.

Opstaan, helen en geheeld worden, is niet mogelijk zonder zelf 'open te breken', te delen met anderen, zonder de breuken onder ogen te zien en de scherven op te graven.

In deze Open Deur vertellen mensen hoe zij opstaan uit de gebrokenheid in hun eigen leven, met littekens en al. De weg die Jezus ging, door de dood heen, kan hierbij een bron van kracht zijn.

Met onder andere:

Pasen begint met de vraag: Waarom huil je? Vertel maar.

Wat helpt om te helen? Over opgeven en overgave.

Gouden lijnen: laat je leeftekens zien.

Een graankorrel zijn: sterven hoeft niet vruchteloos te zijn.

Het begint met de waarheid: hoe bouw je aan verzoening en vrede?

De kunst van het repareren.

Vanuit het licht – werken aan herstel.

Gedichten bij Pasen.

Opgave deze keer bij Petra Vossestein, pvossestein@hetnet.nl of telefonisch: 030-6914704.

Natuurlijk, de kerk is er voor de eredienst, maar weet u dat er ook andere mooie muzikale activiteiten gebeuren?

Voorbeeld: In maart heeft het orkest La Pellegrina , dat bestond uit 90 orkest- en koorleden in onze kerk twee repetities gehouden van een oratorium van Dvořák. Het orkest bestond naast natuurlijk Nederlanders, ook uit Tsjechen, Amerikanen en Belgen. Het was nu al een lust om naar te luisteren.

Edith Brehm



UITVOERING MATTHEUS PASSION IN BILTHOVEN

Zondag 2 april om 15.30 uur zal het Dudok Koor en Orkest een uitvoering van de Mattheüs Passion van Bach geven in de Kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven

Voor meer informatie kunt u de website van DUDOK Ensemble raadplegen. (<https://www.dudokensemble.nl>)

(Kaarten à € 35 te verkrijgen bij de Bilthovense boekhandel, Vinkenlaan 2 Bilthoven)

BIJBELLEESROOSTER APRIL 2023

1	za	Numeri 27:12-23	Jozua wordt leider	
2	zo	Matteüs 21:1-9	Je koning komt eraan	(Palmzondag)
3	ma	Matteüs 21:10-17	Jezus in de tempel	
4	di	Psalm 120	Bevrijd mijn ziel	
5	wo	Matteüs 26:1-16	Gezalfd met olie	
6	do	Matteüs 26:17-75	Uitgeleverd+verloochend	(Witte donderdag)
7	vr	Matteüs 27:1-56	Beschuldigd+gekruisigd	(Goede vrijdag)
8	za	Matteüs 27:57-66	De achterblijvers	(Stille zaterdag)
9	zo	Matteüs 28:1-15	Hij is niet hier	(1ste Paasdag)
10	ma	Matteüs 28:16-20	Ga op weg	(2de Paasdag)
11	di	Psalm 139:1-12	U kent mij	
12	wo	Psalm 139:13-24	Wonderbaarlijk gemaakt	
13	do	Nehemia 1:1-11	Een nederig gebed	
14	vr	Nehemia 2:1-10	Een verzoek aan de koning	
15	za	Nehemia 2:11-20	Op zoek naar medestanders	
16	zo	Nehemia 3:1-10	Aan de slag	
17	ma	Nehemia 3:11-21	Samenwerken loont	
18	di	Nehemia 3:22-32	Een bont gezelschap	
19	wo	Nehemia 3:33-4:8	Verdedig Gods werk	
20	do	Nehemia 4:9-17	Op je hoede	
21	vr	Nehemia 5:1-13	Klachten en verwijten	
22	za	Nehemia 5:14-19	Onbaatzuchtig	
23	zo	Psalm 23	Het ontbreekt mij aan niets	
24	ma	Nehemia 6:1-9	Valse voorwendselen	
25	di	Nehemia 6:10-19	Bangmakerij	
26	wo	Nehemia 7:1-7a(-60)	Teruggekeerde ballingen	
27	do	Nehemia 7:61-72a	Tijd om te vestigen	
28	vr	Nehemia 7:72b-8:12	Voorlezing van de wet	
29	za	Nehemia 8:13-18	Loofhuttenfeest	
30	zo	Nehemia 9:1-8	Boetedoening	

ADRESSENLIJST

Kerk gebouw	Maria Christina Kerk Dolderseweg 123 B	3734BG Den Dolder 030-2250906
Kerktaxi	Dhr. B. en Mevr. R. Spies Wilhelmina van Essenlaan 24	E-mail: mckkerktaxi2022@ziggo.nl 3734BZ Den Dolder 030-2291184
Kerkverhuur en nevenruimten	Mevr. E. Brehm Dr. Stärkenlaan 1 C	E-mail: verhuurkerkendolder@gmail.com 3734XA Den Dolder 030-2292722
Kerkonderhoud en reparaties	Dhr. C. v. Rijswijk Schaapskooi 7	E-mail: cvr7@hotmail.nl 3734CR Den Dolder 030-2250325
Predikant	Ds. Renske Zandstra De Herfstdraad 24	E-mail: renskezandstra@gmail.com 3823CS Amersfoort 0653-930-854
Organist	Dhr. H. R. Schrovenwever Molencaten 60	E-mail: h.schrovenwever@upcmail.nl 3772LN Barneveld 0342-416500
Kerkenraad	Dhr. R. Coljée (voorzitter) Marterlaan 13	E-mail: info@coljee.nl 3734HA Den Dolder 0622-388-187
	Dhr. R.C. van Dijk (scriba) Eekhoornlaan 93	E-mail: scriba-mckerk@live.nl 3734GW Den Dolder 030-2281589
College van kerkrentmeesters	Dhr. R. Coljée (voorzitter) Marterlaan 13	E-mail: info@coljee.nl 3734HA Den Dolder 0622-388-187
	Mevr. M. Leijnse (penning-meester) Eekhoornlaan 28	E-mail: wieijnse@planet.nl 3734GZ Den Dolder 030-2898630
College van Diakenen	Mevr. G.A.v. Rijswijk (voorzitter) Schaapskooi 7	E-mail: cvr7@hotmail.nl 3734CR Den Dolder 030-2250325
ZWO Commissie	Mevr. H. Lenderink (voorzitter) Gagellaan 25	E-mail: r.lenderink@planet.nl 0612-560-527 3735KP Bosch en Duin
Leden-administratie	Dhr. J. C. Leijnse Eekhoornlaan 28	E-mail: LAMC@kpnmail.nl 3734GZ Den Dolder 030-2898630
Vertrouwenspers. grensoverschrijdend gedrag	Mevr. C. Menken-Bekius	E-mail: corjabekius@gmail.com 030-6962283
Collectebonnen	Dhr. J. Dormans Paltzerweg 182	E-mail: janenaliedormans@casema.nl 3734CN Den Dolder 030-2286283
Hulpdienst+WMO Pelita	Dr. Ramaerlaan 2	3734EB Den Dolder 030-2250258
Dienst geestelijke verzorging Altrecht:	Dagpauwoog 2 Ds. A. Stegeman	3734AA Den Dolder 0622-384-358 E-mail: a.stegeman@altrecht.nl

IBAN Bankrekening nummers

voor bijdrage en giften:

Protestantse gemeente te Den Dolder	Voorkeur NL33TRIO 0379 4325 01
	NL84RABO 0162 1484 96
Diaconie	NL68RABO 0162 1080 44
ZWO Commissie	NL09TRIO 0788 8484 96
Geestelijke verzorging Altrecht	NL10ABNA 0432 1272 32

12-2023