

**2023**  
december



# ***ONDERWEG***

MARIA CHRISTINA KERK



PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

[www.kerkdendolder.nl](http://www.kerkdendolder.nl)

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente  
te Den Dolder**

**52<sup>ste</sup> jaargang nr. 4  
december 2023**

**Zie ook: [www.kerkdendolder.nl](http://www.kerkdendolder.nl)**

Redactie: B. Spies  
Wilhelmina van Essenlaan 24  
3734 BZ Den Dolder  
Tel: 030-2291184

Inleveren **kopij** voor het **januari 2024** nummer:

**Uiterlijk vrijdag 15 december**

Op: [MCKOnderweg@live.nl](mailto:MCKOnderweg@live.nl)

het liefst per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres  
van de redactie:  
(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen)

of op papier bezorgen bij

**Bert Spies**

## “ZAL ER OIT EEN DAG VAN VREDE...?”



Met de vraag die opklinkt uit dit lied, op de melodie van een Engelse hymne, bepaalt de dominicaan Henk Jongerius ons bij het visioen, de droom, waartoe de advent ons uitdaagt. Hij omschrijft dat als ‘een dag van vrede’ en ‘een blijvend heden vol van goede vrede’. Zoals in het Compendium bij het Liedboek te lezen

valt mogen we dat verstaan in de volle rijkdom van de Bijbelse term ‘sjaloom’.

Die heeft voor ieder alle goeds in petto: bevrijding voor wie worden doodgezwegen en levenslang gebroken zijn. Een wenkend perspectief. Toch wordt het door de dichter van een vraagteken voorzien. Want de werkelijkheid is weerbarstig en bij alle oorlogsgeweld dat er al was, zijn het vooral de oorlogen in Oekraïne en in Israël - Gaza die ons onze naïviteit hebben doen verliezen. Vrede én de wil tot vrede spreken niet vanzelf. Bij alle menselijk leed onder Palestijnen en Israëli dat ons deze weken schokt, raakt het ons diep dat het op 7 oktober jl. ook juist vredesactivisten waren die door Hamas werden gedood. Zoals de Canadese Vivian Silver uit kibboets Be’eri. Of Aviv Kutz, organisator van een jaarlijks vredes-vliegerfestival, uit kibboets Kfar Aza, die vermoord in bed gevonden werd, in omarming met zijn vrouw en hun drie tienerkinderen.

Advent betekent nu meer dan ooit om dat visioen, die droom van échte vrede, niet los te laten en er aan vast te houden.

Om ons door strofe drie en vier van dit lied te laten uitnodigen goed uit onze ogen te kijken en attent te blijven op de tekenen van hoop die er, hoe bescheiden ook, toch zijn. Met het bemoedigende beeld van de boom waaraan steeds het jonge groen ontluikt, refereert de dichter aan de korte parabel van de vijgenboom die Jezus ons vertelt in het kader van de komst van Gods nieuwe wereld (Mattheüs 23: 32; Marcus 13: 28 en Lucas 21: 29 – 32).

Wij worden net als Abraham (Genesis 15: 5) opgeroepen naar de sterren te kijken die hier symbool staan voor alles wat het duister verdrijft.

In de laatste twee strofen wordt de aandacht gericht op Hem wiens geboorte wij met Kerstmis gedenken. De dichter spreekt opnieuw de beeldtaal van boom en sterren, om de zoon der mensen, het kind dat ons zal komen redden, te kwalificeren als 'boom des levens' (Genesis 3: 22 – 24; Openbaring 22: 2, 14 – 19) en als 'licht der wereld'. Het licht dat schijnt in het donker van ook deze tijd en de duisternis heeft dat licht niet in haar macht gekregen.

Laten we verwachtingsvol uitzien naar zijn komst in onze wereld en blijven vertrouwen dát er ooit een dag van vrede en alle goeds voor alle mensen wereldwijd zal aanbreken!

Ds. Renske Zandstra

## **BIJPRATEN ONDERWEG**

De collages met de druppels-harten-handen die we op de startzondag met elkaar gemaakt hebben, maken deze maand geleidelijk plaats voor feest sfeer met groen, kaarsen en de engel-met-heilige-familie die Silene van Waveren gemaakt heeft.

Vanaf de eerste adventszondag zal op de plaats waar nu het gedenkhoekje met het schilderij voor Oekraïne is, een ander schilderij van de hand van Anneke Lasterie te zien zijn. Het schilderij heet 'Mensen onderweg naar het licht'. Het is een beeld dat past bij deze tijd van verwachtingsvol leven. Waar we het allermeeft naar uitkijken is ... vrede. We willen hiermee ook de betekenis van deze gedachtenisplek verbreden, omdat er naast de oorlog in Oekraïne zoveel meer oorlogsgeweld is dat onze wereld teistert. We blijven er lichtjes bij aansteken, wakend en biddend om vrede wereldwijd.

Onlangs ben ik in Lage Zwaluwe op bezoek geweest bij theologe en kunstenaar Anne-Marie van der Wilt, in haar atelier 'Zin in kleur'. Nu zij herstellende is van post-covid begint zij weer wat van haar werkzaamheden op te nemen. Zoals het maken van een stola, wat aan het begin van dit kalenderjaar het gezamenlijke cadeau was van de

Protestantse Gemeente Soesterberg en onze kinderen. Tijdens een mooi gesprek heb ik ervoor gekozen om op deze stola de vier kleuren van het kerkelijk jaar terug te laten komen, en het motief van de duif. De duif past mooi bij Den Dolder en onze kerk. En de duif past ook goed bij de beide vorige kerken waar ik aan verbonden was. De Vredekerk in Soesterberg, want de duif is een symbool van vrede, en de Ark in Amsterdam, van waaruit een duif wordt losgelaten. Anne-Marie vond het ook een hoopvol symbool in deze somber stemmende tijd, waarin zij voelt dat al je gelovig idealisme beproefd wordt. Zij borduurt er ook enkele woorden op uit lied 701, een Pinksterlied, over de vogel Gods eindigend met ‘... wachtend op het wonder’.

Samen met onze diakenen Gerrie van Rijswijk en Marianne Koster waren we uitgenodigd voor een bezoek aan het kindershospice ZonnaCare, dat onze diaconie mee ondersteunt. We waren geraakt en onder de indruk van alle liefdevolle én professionele zorg en aandacht voor deze kwetsbare groep én hun (groot-)ouders.

Vanaf deze maand willen we de traditie (uit de tijd van collega Adriaan Plantinga) hernemen om na het leerhuis met elkaar te lunchen, door te delen wat ieder meebrengt. Ook wie niet bij het leerhuis kan of wil komen is van harte welkom om mee te eten!

Voor degenen onder ons die te maken hebben met ziekte of tegenslag, of met een lange weg naar herstel, van vrouwen, en van een ziek lichaam, de woorden van het ‘*serenity prayer*’- een gebed om moed en wijsheid:

“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Om één dag tegelijkertijd te leven,  
om van één moment tegelijkertijd te genieten,  
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,  
om deze gebroken wereld, net zoals uw zoon Jezus Christus deed, te aanvaarden zoals die is, en niet zoals ik wil dat deze zou zijn,  
om er op te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten  
als ik me aan uw wil overgeef,  
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn  
en om met Jezus overgelukkig te zijn  
voor altijd in het eeuwig leven.

Amen.”



## **KERKDIENTEN DECEMBER 2023**

**Zondag 3 december: voorganger mw. ds. R. Zandstra**  
**10:00 uur.** organist: Helmut Schrovenwever  
collecten: 1<sup>ste</sup> Pro Rege, 2<sup>de</sup> Kerk  
**Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje**

**Zondag 10 december: voorganger ds. H.P. de Roest**  
**10:00 uur.** organist: Jan Koert Brinkman  
collecte: 1<sup>ste</sup> Diaconie, 2<sup>de</sup> Kerk

**Zondag 17 december: voorganger mw. ds. R. Zandstra**  
**10:00 uur.** organist: Sietze Kaldeway  
Dienst van **Schrift & Tafel** collecten: 1<sup>ste</sup> Diaconie, 2<sup>de</sup> Kerk  
Koffie van het **B** team

**Zondag 24 december:** is er alleen om **21.00 uur** een dienst.

**Zondag 24 december: voorganger mw. ds. R. Zandstra**  
**21:00 uur.** organist: Chris de Jong  
collecte: 1<sup>ste</sup> Kinderen in de knel, 2<sup>de</sup> Kerk  
**Met medewerking van de Muziekvereniging Dr. Engelhard**  
**onder leiding van Hans Viezee**

**Maandag 25 december: voorganger mw. ds. R. Zandstra**  
**10:00 uur. (1<sup>ste</sup> Kerstdag)** organist: Jan Koert Brinkman  
collecte: 1<sup>ste</sup> Kinderen in de knel, 2<sup>de</sup> Kerk

**Zondag 31 december: voorganger ds. D. H. de Roest (Kapelle -**  
**10:00 uur.** organist: Chris de Jong **Biezelingen)**  
collecte: 1<sup>ste</sup> Diaconie, 2<sup>de</sup> Kerk

**Zondag 7 januari: Nieuwjaars samenkomst onder begeleiding**  
**10:00 uur.** mw. ds. R. Zandstra en mw. A. Dormans.  
organist: Joke Groenenberg

**Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje**

**Er is dan gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.**

## BIJ DE DIENSTEN

### 'Mensen onderweg naar het licht'.

**Zondag 3 december 1<sup>e</sup> advent:** Het thema in deze adventstijd is: 'Mensen onderweg naar het licht'. We steken een eerste lichtje aan bij het gelijknamige schilderij en zingen alle adventszondagen lied 462 'Zal er ooit een dag van vrede?' Bij de deur van de kerk staan twee verlichte boompjes. Onze jongste kerkganger Hannah steekt, met haar moeder Rietje, de eerste kaars in de liturgische schikking aan. Via YouTube luisteren we dan naar het eerste couplet van het kaarsenlied: 'Wensen voor een nieuwe tijd'. De Schriftlezingen zijn uit Jesaja 63: 19b – 64: 8 en Marcus 13: 24 - 37, over de deurwachter die op de uitkijk staat...

**Zondag 10 december 2<sup>e</sup> advent:** De tweede kaars mag aan, en de Schriftlezingen zijn uit: Jesaja 40: 1 - 11 en Johannes 10: 9 – 28, over Johannes die vertelt dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

**Zondag 17 december 3<sup>e</sup> advent:** De derde kaars gaat schijnen op deze zondag waarop we ook de Maaltijd van de Heer vieren. We lezen uit: Jesaja 55: 17 – 25 over een tijd dat wolf en lam samen in een wei zullen liggen en Johannes 3: 22 – 30. Omdat er geen viering kan zijn op de ochtend van de vierde adventszondag ontsteken we tegen het einde van de dienst de 4<sup>e</sup> kaars.

**Zondagavond 24 december Kerstnacht:** Om 21.00 uur is iedereen van harte welkom voor een sfeervolle Kerstnachtdienst met veel samenzang. We zijn blij dat Muziekvereniging dr. Engelhard o.l.v. dhr. Hans Viezee weer aan deze dienst meewerkt. Het thema is: 'Wees niet bang', woorden van vertrouwen die in de Bijbel veel klinken. De Schriftlezing is uit Lucas 2. Voor het laatste lied wordt het donker in de kerk, waarna we het licht doorgeven aan elkaar.

**Eerste Kerstdag 25 december: Licht!** In de feestelijke dienst op Kerstochtend lezen we uit de Bijbel Schriftlezingen over het licht: uit Genesis, Jesaja en Johannes 1. Bij de uitgang ontvangen we twee kaarsen: één voor onszelf en één om het licht door te geven.

**Zondag 31 december, Oudejaarsdag,** kan gelezen worden uit Lucas 2: 33 – 40, over Simeon en Hanna, en wat zij zeggen over het kind dat geboren is.

## VAN DE DIACONIE

### Detentiecentrum



Zondag 3 december vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

### Voedselbank

**Zondag 3 december** staat de mand voor de voedselbank weer klaar. U kan iets van huis meenemen of iets aanschaffen in de Wereldwinkel.



### **3 december** Collecte: PIT Pro Rege.

Hun missie is aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun thuisfront. Als christelijke goeddoel-organisatie zetten zij zich in voor het welzijn van militairen, veteranen en hun beider thuisfront. Ze doen dat vooral door: aandacht, erkenning en steun voor hen in de samenleving te vergroten en financiële ondersteuning van welzijnsactiviteiten.

Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen.

Maar militairen hebben niet zomaar een beroep! Hun taken – en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden – worden immers vastgesteld door onze regering.

Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd. Daarom steunen zij projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan het welzijn van militairen.

### **10 december** Collecte: Diaconie.

### **17 december** Collecte: Diaconie.

### **24 en 25 december** Collectes: Geef licht aan kinderen in de knel in Oekraïne.



## Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Met de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven.

Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

**31 december** Collecte: Diaconie.

Namens de Diaconie:  
Gerrie van Rijswijk

### OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK



1ste Collecte opbrengsten: Diaconie oktober

1-10-2023	Diaconie	€ 56,50
8-10-2023	Diaconie	€ 43,55
15-10-2023	Diaconie	€ 52,86
22-10-2023	Diaconie	€ 31,20
29-10-2023	ZonnaCare	€ 125,60

2de Collecte opbrengsten: Kerk oktober

1-10-2023	Kerk en Israel	€ 111,70
8-10-2023	PKN Missionair	€ 57,30
15-10-2023	Maria Christina kerk	€ 55,30
22-10-2023	Maria Christina kerk	€ 27,20
29-10-2023	Maria Christina kerk	€ 49,00

Digitaal ontvangen voor kerkcollectes € 30,00



## BERICHTEN VAN DE ZWO

We gaan de laatste maand van het jaar in.

November een maand van gedenken en herdenken.

December op weg naar het Licht van Advent.

Op zondag 3 december kunt u weer terecht bij ons in de winkel. Daar hebben we een prachtige adventskalender met het thema: Ga Mee, voor 1 euro : iedere dag in december een uitnodiging om op pad te gaan: Ga Mee, een overdenking, gebeden en citaten, iedere dag een stapje dichterbij Kerst.

Ook zijn er weer prachtige Amaryllis bollen te koop voor 5 euro. Met deze aankoop steunt u het Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika van de stichting Zulu Aid.

We zijn met Kerk in Actie actief voor Samen in Actie en steunen vanaf het komende jaar langdurig het project voor Rwanda.

Kerk in Actie werkt samen met de Presbyteriaanse Kerk, zij zetten zich op allerlei plaatsen in voor verzoening voor slachtoffers van de genocide, voor jongeren en kwetsbare kinderen voor een betere toekomst met name op het platteland.

Ook de Centrumkerk uit Bilthoven steunt dit project.

We houden u op de hoogte via een magazine dat op zondag 3 december wordt uitgedeeld.

Zondag 10 december is er een bijzondere bijeenkomst in de Maria Christina kerk van Ontmoeting, dat Treft! (zie pagina 18).

Ook de Wereldwinkel is aanwezig waar u mooie artikelen speciaal voor de komende kerstdagen kunt kopen.

Namens de ZWO wens ik u goede dagen toe deze maand.

Wij danken u voor uw steun en betrokkenheid, daarmee kunnen we door!

Namens de ZWO:

Herma Lenderink Offringa.

## **Namens het wijkteam: afscheid als contactpersoon**

Na 30 jaar namens de kerk contactpersoon te zijn geweest van de Willem Arntszlaan, heeft Alie Beuker vanwege haar verhuizing afscheid genomen in wijkteam A.

We hebben haar heel hartelijk bedankt voor haar inzet.

Alie heeft het al die jaren met veel plezier gedaan.

De adressen van de gemeenteleden in haar wijk, zullen nu door Annie van Dijk bezocht gaan worden.

## **Namens Alie Beuker-de Ruiter:**

Ik kijk met genoegen op de tijd die ik in Den Dolder in de 'Delta Residence' gewoond heb terug, maar ik kreeg geheel onverwachts een voorstel dat ik aan moest nemen.

Ik wil iedereen hartelijke groeten en af en toe zal ik zeker in de Maria Christina Kerk zijn.

Mijn nieuwe adres is:

De Bremhorst k 27-05

Jan van Eijcklaan 31

3723BC BILTHOVEN 030 2747855

## **Kerkbloemen**

Van Anneke Rootliep is een kaart met Chrysanthen daarop ontvangen, gericht aan de Gemeenteleden, waarin zij bedankt voor de kerkbloemen die zij namens de gemeente heeft gekregen.

Anneke waardeerde dit zeer.

Zij geeft aan dat het met de revalidatie van haar heup goed gaat en zij hoopt snel weer in de kerkdiensten onder de gemeenteleden aanwezig te kunnen zijn.



# UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 11 OKTOBER 2023

**Aanwezig:** Ron Coljée (preses), Wim Dekker, Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba), Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandsta.

**Afwezig:** Ria Spies.

## 1. Opening:

De vergadering wordt geopend door met elkaar in de kerk naar een filmpje te kijken, waarop Israëliische en Palestijnse moeders hand in hand zingen voor vrede. Daarna is er een moment van stilte.

## 2. Kosten en verhuur:

Edith Brehm, Jan Dormans, Chris de Jong en Jan Nachtegaal worden welkom geheten.

- Gesproken wordt over de opstelling van de stoelen in de kerk. Voor het gemiddeld aantal kerkgangers dat de diensten bijwoont kunnen minder stoelen in de ruimte staan. De achterste rij zou weggelaten kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een aantal tafeltjes (zonder stoelen) achter in de kerk te plaatsen.

De kerkenraad onderschrijft de wens om aan de indeling iets te veranderen. Afgesproken is dat er maandelijks een aantal mogelijkheden uitgeprobeerd worden.

- Edith is verantwoordelijk voor de verhuur van de kerkzaal en de nevenruimtes. Soms is er voor de meest uiteenlopende werkzaamheden behoefte aan overleg. Daarvoor kan zij terecht bij Wim Dekker en Mieneke Leijnse. Zij benadrukt de noodzaak van een achterwacht. Wim wil die functie vervullen. Zij zullen samen over een aantal praktische zaken overleggen.
- Afgesproken wordt dat Edith een lijst maakt met namen van de vaste huurders en adressen van de contactpersonen en daarnaast zorgt dat Wim wekelijks een kopie van haar werkagenda krijgt.
- Aan het protocol bij uitvaarten dat opgesteld is op 1 januari 2023, moet nog wat aangepast worden.
- Edith zal aan Mieke van der Ploeg doorgeven welke dagen van de week de kerk niet verhuurd is.

- In het moderamen is nogmaals gesproken over hoe om te gaan met de problemen die het gedrag van één van de bewoners van Altrecht tijdens de kerkdiensten veroorzaakt. Het moderamen heeft besloten dat de deuren 10 minuten na aanvang van de kerkdienst op slot gaan. Opgemerkt wordt dat dit tegen de regels van de brandweer is.

De kerkenraad is zeer tevreden over de inzet van de koster en spreekt haar dank uit, ook aan Edith Brehm, over de lopende gang van zaken bij de verhuur. Daarna verlaten de 4 gasten de vergadering.

### **3. Ingekomen en verzonden stukken:**

Geen bijzonderheden.

### **4. Verslag van de vergadering van 13 september 2023 en Actielijst:**

#### 5. b.:

1<sup>e</sup> aandachtstreepje: De naam van Ds. Zandstra zal gecorrigeerd worden in Ds. Zaadstra uit Kockengen.

3<sup>e</sup> aandachtstreepje: De naam van het Senioren Harmonieorkest wordt aangevuld met: van de provincie Utrecht.

Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend.

De Actielijst: blijft ongewijzigd.

N.a.v.: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

### **5. Rapportages en mededelingen:**

#### a. Predikant:

- Renske vertelt over de indringende gesprekken tijdens de Bibliodrama bijeenkomst onder leiding van Ds. Harold Oechies op 10 oktober jl. Zij werd getroffen door de intensiteit.
- Renske heeft een gesprek gehad met Ties Schutte (opvolger van Anton Stegeman), de nieuwe geestelijk verzorger van Fivoor. Hij is bereid om een keer bij ons voor te gaan.
- Afgesproken wordt dat André Drost (van Reinaerde) en Ties Schutte een keer voor een kerkenraadsvergadering uitgenodigd zullen worden om te spreken over alle veranderingen binnen de WA Hoeve en de consequenties die dat voor de MC Kerk heeft.
- 5 bewoners van Reinaerde zullen met 2 vrijwilligers de komende kerkdienst bijwonen.  
De kerkenraad benadrukt dat zij van harte welkom zijn.

- b. Eredienst:
- Renske Zandstra heeft nog geen contact gehad met het Hans Visée van Muziekvereniging Dr. Engelhard over de Kerstnachtdienst.
  - Het preekrooster voor 2024 is, op 5 zondagen na, ingevuld.
  - Besloten wordt dat er voor 7 januari a.s., de eerste kerkelijke zondag in 2024, net als vorig jaar, geen predikant wordt uitgenodigd. De bijeenkomst wordt begonnen met koffie/thee, zodat er gelegenheid is om nieuwjaarswensen uit te wisselen. Alie zal samen met Renske dit samenzijn vorm geven.
  - Renske zal op 14 januari 2024 niet voorgaan omdat haar kleindochter wordt gedoopt. Zij zal met iemand proberen te ruilen, c.q. een vervanger zoeken.
- c. Pastoraal Beraad:  
De bijeenkomst op 27 september jl. was een mooie avond met een goede bezetting.
- d. Kerkrentmeesters:  
Geen bijzonderheden.
- e. College van Diakenen:  
In de vergadering van volgende week zal verder gesproken worden over de organisatie rond de kerstattenties.
- f. ZWO:
- Na rijp beraad is een donatie van € 750,00 via Kerk in Actie aan Libië geschonken.
  - 14 oktober a.s. zal ZWO aanwezig zijn op de duurzaamheidsmarkt in de Centrumkerk in Bilthoven.
  - Met Arjan Bikker van Kerk in Actie wordt samen met de Diaconie van de Centrumkerk overlegd over een nieuw project van de Centrumkerk voor Kerk in Actie voor Rwanda in 2024.
  - Tijdens de Fair Trade week van 28 oktober t/m 5 november a.s. zal die vlag aan de kerk wapperen.
  - Op 5 november a.s. staat de Wereldwinkel in de kerk met een verhaal rondom de shawl.
  - In de vergadering van 23 oktober a.s. zal overlegd worden over de verkoop bij AH.
- g. Ontmoeting dat Treft:
- De bijeenkomst 'Verdriet en rouwverwerking' o.l.v. Henk Troost zal op 29 oktober gehouden worden.
  - Op 19 november a.s. zal Adriaan Plantinga samen met Mare de bijeenkomst muzikaal verzorgen.

h. Redactie “Onderweg”:

Bert Spies heeft vóór zijn ziekenhuisopname met Jan Leijnse overlegd over de kopij en verzorging van het november nummer.

i. Oecumenische contacten:

- Het symposium door de Raad van Kerken in de Bilt met Leo Feijen was boeiend.
- Het gesprek met het moderamen van de Raad van Kerken in Zeist zal op 3 november a.s. in de MC Kerk gehouden worden. Alie Dormans, Marianne Koster en Ron Coljée zullen daarbij aanwezig zijn. Renske is een week op vakantie. Ron zal aan haar verslag doen.

j. Website: Geen bijzonderheden.

Diversen:

- Het schema voor de kerktaxi is tot eind 2023 ingevuld. Voor volgend jaar hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld: Tineke Bot, Johan van de Craats en Trudy Steetskamp.
- In de dienst op 12 november a.s. de Willibrordzondag, komen de voorgangers bij aanvang van de dienst door de hoofdingang van de kerk binnen. Zij zullen rode stola's dragen. De antependia en de bloemen zullen in kleur aangepast worden. Alie geeft dat aan Anneke Lasterie door.

## 6. Rondvraag:

- Er zullen 1 of 2 leuning(en) aangebracht worden bij de opstap naar het Liturgisch Centrum, voor mensen die slecht ter been zijn. Ron zal met Kees van Rijswijk overleggen waar ze het best bevestigd kunnen worden.
- De nabestaanden van Miep Bernard zullen een uitnodiging krijgen voor de herdenkingsdienst in november.
- Wim Dekker laat de nieuwe koffie- en theekannen zien.

## 7. Sluiting:

Gerrie van Rijswijk leest uit ‘Zeg het maar gewoon’ uit ‘Een gespleten wereld’, waarna de vergadering wordt gesloten.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering  
van 8 november 2023

Rein van Dijk, scriba



## ONTMOETING, DAT TREFT!

### Leerhuis Bijbel en geloof in december



**Datum: dinsdag 12 december 2023**

**Tijd: 10.30 – 12.00 uur, met aansluitend gezamenlijke**

**lunch** In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina

Kerk Dolderseweg 123b, Den Dolder

**Thema: Advent 2023: ‘Mensen onderweg naar het licht’.**

**Met Lectio Divina van Johannes 1**

Onder begeleiding van ds. Renske Zandstra

In deze tijd van advent weten we ons meer dan anders ‘mensen onderweg naar het licht’, en tegelijkertijd gedenken en vieren we dat het Licht naar ons in onze wereld is toegekomen. We horen dat bijvoorbeeld in de oude Evangeliewoorden uit Johannes 1.

De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook ‘proeven’, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele betekenis van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om transformatie, omvorming. De tekst van binnen uit verstaan. Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief luisteren en je laten raken door wat van God kan komen. Deze leespraktijk van de ‘Lectio Divina’ is al in de eerste eeuwen van het christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders beoefend. Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. *Lectio*, of aandachtig lezen. *Meditatio*, of aandachtig luisteren. *Oratio*, gebed. En contemplatie, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit. Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan deze doorwerken, als weg om te gaan. Een mens onderweg naar het licht.

Opgave: via Annie van Dijk. E-mal: [annie.v.dijk.@outlook.nl](mailto:annie.v.dijk@outlook.nl) of telefoon: 030-2281589

N.B. We willen de traditie uit de tijd van ds. Adriaan Plantinga weer hernemen om het leerhuis te besluiten met een gezamenlijke lunch. Ieder brengt wat mee, en dat voegen we samen tot één geheel. Wie alleen kan komen lunchen is ook van harte uitgenodigd!



## KLOOSTERWEEKEINDE 2023

‘een paar dagen rond verbinding’.



Van 20 tot en met 22 oktober jl. waren we met ruim 20 mensen een weekeinde te gast in de Sint Willibrord Abdijs in Doetinchem.

We werden op vrijdagmiddag ontvangen door de gastenbroeder en ook door Arie en Jenny, de twee vrijwillige gastmensen, die ons het hele weekeinde zouden begeleiden. Alles even gastvrij, zoals Benedictus wil, een mooie verbinding voor de duur van deze dagen.

We arriveerden in de loop van de middag, de meesten met flinke vertraging vanwege het slechte weer en de

filevorming die dat tot gevolg had. Pastor Annelies van den Boogaard kon helaas om persoonlijke redenen niet mee deze keer en haar taak in de begeleiding werd overgenomen door Janine Noten. Voor de maaltijd konden we gelukkig nog wat eerste gedachten uitwisselen over wat het thema van deze dagen – ‘verbinding’ – bij ons opriep, en bleek een sta-op spel met vragen een mooie lichte manier om ons aan elkaar voor te stellen als trouwe én nieuwe kloosterbezoekers.

De (vegetarische) avondmaaltijd in het gastenverblijf is altijd een broodmaaltijd, en wat heerlijk was het dat er deze kille dag toch ook iets warm voor ons was bereid: een voedzame groentesoep.

In de avond bekeken we een korte film over het leven in de Abdijs, waarin we Leo Feijen volgden bij zijn bezoek aan de Abdijs en in gesprek met abt Henry Vesseur. We kregen zo meteen een mooie indruk van alles en ontdekten dat de vraag naar ‘verbinding’ ook bij de

broeders speelt: in hoeverre willen en kunnen zij zich met de gasten verbinden, als ze ook trouw willen blijven aan hun taken en bestemming? We spraken er in een kring nog over door.

Tot we werden opgehaald om met elkaar door het donker naar de Abdijkerk te lopen. Daar maakten we om 20:30 uur de Completen mee. Een dag-afsluiting voor de broeders, en wij dronken daarna nog een glaasje...

De volgende ochtend was het – voor wie wilde – al vroeg dag en bezochten we om 6:15 uur de Metten. Aansluitend was er even vrije tijd die ik zelf op een kussentje in de prachtige meditatie-ruimte heb doorgebracht. Terwijl het al wat lichter werd wandelden we weer naar de kerk, voor de Laudan, het morgengebed van 7:30 uur.

Na het ontbijt en wat eigen tijd, gingen we in kleine groepjes met elkaar in gesprek n.a.v. enkele mooie citaten over ‘Verbinding met jezelf’. Wat is dat eigenlijk, en ben je (altijd) jezelf?

Aansluitend kregen we van één van de broeders een rondleiding en konden we hem vragen stellen over het leven in de Abdij. Alles, ook de meer organisatorische en praktische zaken, wordt er in geloof besloten. We kwamen eigenlijk tijd te kort, zoveel vragen waren er.

Na een warme maaltijd en wat tijd voor onszelf was er gelegenheid om het winkeltje te bezoeken. Aansluitend vertrokken we voor een wandeling-in-tweetallen, met als gespreksthema: ‘verbinding met de ander’. Om ons op weg te helpen hadden we eerst samen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gehoord; de man die zomaar onverwacht de ‘naaste’ wordt van iemand die op zijn pad ligt. We kwamen uit bij restaurant Het Onland en ook degenen die niet mee wandelden kwamen daar met de auto naar toe. Buiten aan een grote tafel – het was een zachte herfstdag mét zelfs wat zon - dronken we gezellig wat met elkaar.

’s Avonds speelden we een vrolijke quiz waarbij Johan van der Craats en Dyanne Hulsebos spreekwoorden en gezegdes voor ons uitbeeldden en wij moesten raden welke. We begonnen al vroeg, zodat ook Miep Westerbeek erbij kon zijn. Aansluitend bezochten we opnieuw de Completen, en gingen gezegend de nacht in.

Op zondag was het tijd voor 'verbinding met God'. In de diensten uiteraard, waarbij iedereen welkom was bij de eucharistieviering. En in een werkvorm rondom een gebed en met strookjes waarop we konden schrijven hoe en wanneer we verbinding met God beleven. Deze strookjes namen we mee in kleine groepjes en, binnen of buiten, gingen we daarover met elkaar in gesprek.

Na de warme lunch was er een kort moment van evaluatie, bedanken en afscheid. We zongen het lied 'Dat je de weg mag gaan die je goed doet' en gingen – verbonden door alles wat gedeeld is tijdens dit mooie weekeinde – ieder weer huiswaarts.

Renske Zandstra

P.S. Op de website zijn mooie foto's te vinden die een goede indruk geven van dit kloosterweekeinde 2023.





# Kerstconcert

**Zondag 10 december 2023**  
**In de Maria Christina Kerk**  
**Dolderseweg 123C in Den Dolder**

**Aanvang 14.30 uur**

Zeer bekende kerstliederen zullen gespeeld worden door het Senioren



Harmonie Orkest van de Provincie Utrecht. Het SHOPU, opgericht 19 mei 1982, bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste en ervaren amateur-muzikanten, allen vutters of gepensioneerden. Het orkest geeft uitvoeringen bij allerlei evenementen en herdenkingen. Dirigent Ton van

Overdam staat borg voor een goed muzikaal peil en een ontspannen sfeer.

Ds. Renske Zandstra zal een kerstverhaal vertellen en in de pauze is er een High tea.

Na afloop kan er, onder het genot van een drankje, tot 16:30 uur nagepraat worden.

Voor dit kerstconcert is de toegang gratis.

Welkom, neem buur, vriend of vriendin mee.

Een vrijwillige bijdrage is welkom.





## Songs of Praise

Zingt, luistert en geniet u mee?

**Zondag 3 december** is een nieuwe Songs of Praise gepland om

**16.00 uur** in

Met cantor

Brands.

harten voor

samen zingen

prachtige

Hopelijk zijn

We zingen



de **Centrumkerk**.

organist Wim

Samen onze

God openen door

en luisteren naar

religieuze muziek.

we met velen.

samen

aangevraagde liederen. Ook u kunt uw liedkeuze vooraf opgeven:

stuur uw opgave per mail naar Wim Brands ([awbrands@ziggo.nl](mailto:awbrands@ziggo.nl)), in

verband met de voorbereiding graag uiterlijk dinsdag 28 november.

Songs of Praise zal ook via de kerkomroep/youtube worden

uitgezonden. U bent van harte welkom op 3 december!

De Centrumkerk organiseert uiteenlopende activiteiten en lezingen ter

inspiratie. Samen stil zijn, luisteren, nadenken, bidden en doen

.

### Taizévieringen in de Centrumkerk in Bilthoven

Een aantal keer per jaar, meestal op de laatste zondag van de maand zijn er Taizévieringen in de Centrumkerk in Bilthoven.

Het zijn meditatieve vieringen in de sfeer van het Franse klooster in

Taizé, waar mensen uit de hele wereld samenkomen.

Er wordt gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van Els Firet.

Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een instrument is van harte welkom. We oefenen altijd om 18:15 uur voorafgaand aan de viering in de Centrumkerk.

Als je interesse hebt kun je je aanmelden via het mailadres [martien@zigterman.com](mailto:martien@zigterman.com). Je krijgt dan van tevoren de liturgie toegestuurd.

Na afloop is er de mogelijkheid om thee of koffie te drinken en na te praten.

Plaats: **Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven**

Tijd: 19:30 uur

Data voor het komende seizoen: om vast te reserveren:

**2024: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april**

Met vriendelijke groet,

Martien Zigterman. [martien@zigterman.com](mailto:martien@zigterman.com)



Kunstwerk in de Sint Willibrord Abdij

## BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2023

vr	1	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde	
za	2	Jesaja 63:15–64:2	Scheur de hemel open	
zo	3	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen	<b>(Advent I)</b>
ma	4	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon	
di	5	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen	
wo	6	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon	
do	7	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij	
vr	8	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen	
za	9	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar	
zo	10	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken	<b>(Advent II)</b>
ma	11	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen	
di	12	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding	
wo	13	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven	
do	14	Psalm 123	Wees ons genadig	
vr	15	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen	
za	16	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten	
zo	17	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad	<b>(Advent III)</b>
ma	18	Psalm 80	Kom en red ons	
di	19	2 Samuël 5:1-5	David gezalft	
wo	20	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburcht	
do	21	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak	
vr	22	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER	
za	23	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER	
zo	24	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God	<b>(Advent IV)</b>
ma	25	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis	<b>(1ste Kerstdag)</b>
di	26	Psalm 96	Zing voor de HEER	<b>(2de Kerstdag)</b>
wo	27	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen	
do	28	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem	
vr	29	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig	
za	30	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!	
zo	31	Psalm 45	Een liefdeslied	<b>(Oudjaar)</b>

